

Οι νόμοι της εντροπίας και της ενθαλπίας

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 13:16

Επειδή η Ιστορία υπόκειται στους νόμους της εντροπίας και της ενθαλπίας, θα ήθελα να καταθέσω την δική μου άποψη.

Ο πόλεμος, το όπλο των παγκοσμιοποιητών, δεν ελέγχει γενοκτονίες λαών ούτε τον ενδιαφέρουν οι Πατρίδες και τα Έθνη, ούτε ακόμα και οι εκλογές, όποιας δημοκρατίας.

Πολλοί είναι αυτοί που έχουν μιλήσει μέσω προφητειών και εμένα είναι το τελευταίο πράγμα που με ενδιαφέρει.

Το Αιγαίο Πέλαγος, η Βαλκανική Χερσόνησος και η νοτιοανατολική Λεκάνη της Μεσογείου, είναι ένα τεράστιο γήπεδο γκολφ, που τα κονσόρτσια ξένων συμφερόντων δεν ενδιαφέρονται για την μπάλα του γκολφ, αλλά για τις οπές. Και όλες οι οπές οδηγούν στον πολυπόθητο υδρίτη, το καύσιμο του μέλλοντος. Παγωμένο φυσικό αέριο. Παγωμένο σαν την ανάσα των λαών, που το κοίτασμα βρίσκεται κάτω από τα πόδια τους.

Η Τουρκία είναι ο αυχένας της Ευρώπης που την χωρίζει από την Ασία, ένας αυχένας που τον βοήθησαν ιδιαίτερα οι Ευρωπαϊκές δυνάμεις, για να κινείται ελεύθερα το δικό τους εμπόριο από την Ασία προς την Ευρώπη. Η Μικρασιατική καταστροφή οριοθέτησε ένα καινούργιο κράτος με έναν ηγέτη, που ακόμα και ο Βενιζέλος τον πρότεινε για Νόμπελ.

Δεν θα προχωρήσω σε περαιτέρω ανάλυση, αλλά θα αναφερθώ στο θέατρο παράλογου, που έχει στηθεί στην Συρία.

Σιωνιστικό λόμπι, Ρώσοι, Αμερικάνοι και από πίσω τα σκυλιά του NATO, η Γαλλία και η Αγγλία. Ο πόλεμος γίνεται σίγουρα για τον ορυκτό πλούτο.

Ποιοί όμως χαϊδεύουν έναν δημοκρατικό δικτάτορα; Ποιοί του δίνουν F35 και ταυτόχρονα S-400 ;;

Όλοι οι Ρωσοτουρκικοί πόλεμοι ξεκίνησαν αφού είχαν συναφθεί συνθήκες με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σήμερα η Τουρκία έχει παίξει τον ρόλο της και είναι καμμένο χαρτί, χωρίς να το ξέρει.

Παρουσιάζεται ως μουσουλμανικό κράτος, αλλά πόσες αιρέσεις μουσουλμανικές

Οι νόμοι της εντροπίας και της ενθαλπίας

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 13:16

καραδοκούν στην καρδιά του;

Είναι μεγάλος ο πληθυσμός, όπως αναφέρετε, αλλά έχουν φροντίσει οι παγκοσμιοποιητές να είναι διαιρεμένος. Οι ηγεσίες και της Ελλάδος και της Τουρκίας είναι σκυμμένες στα μεγάλα συμφέροντα. Η αυτοδιαχείριση, ένα όνειρο που κήκε στην θερμική ένταση μιάς υποτιθέμενης Αριστεράς, που ενώ μίλησε για την Ενωμένη Ευρώπη, ξέχασε την πρακτική της αυτοδιαχείρισης κυρίως στην οικονομία, όπως αναφέρει ο μεγάλος Νίκος Πουλιαντζάς. Απέναντι στις προκλήσεις των Τούρκων, η Ευρώπη δεν θέλει να πάρει θέση στις επεκτατικές δηλώσεις του καθεστώτος Ερντογάν, κάτι που βολεύει τους νέους Βουκελάρους, δηλαδή τον ΝΑΤΟϊκό στρατό.

Να σας θυμίσω επίσης, ότι η ENI αποχώρησε από την Κύπρο, όταν ο Ερντογάν επισκέφθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 2018 τον Πάπα στο Βατικανό, χαρίζοντάς του ως δώρο την μακέτα της Κωνσταντινούπολης.

Δεν ξέρω σε ποιά χέρια θα πάει η Κωνσταντινούπολη και τί λένε οι Άγιοι.

Εγώ ξέρω ότι ο Κύκνος βρυχάται στα Στενά των παγκόσμιων Δελφών και η Ασπίς Ηρακλέους δεν είναι έτοιμη να τον αντιμετωπίσει, γιατί οι λαοί δεν φρόντισαν να είναι κυρίαρχοι των Πατριδών τους και φίλοι μεταξύ τους, ώστε να μπορέσουν να αποδομήσουν τα μιλιταριστικά όνειρα των ισχυρών της γης.

[Sofia Louka](#)