

{προβολές +247}

Αυτό που δεν μπορούσα να σκεφτώ σε αυτή τη συγκυρία, ήταν πως θα βρισκόμουν ξαφνικά και απροσδόκητα πίσω στη Γη !!.....

Έβλεπα τον εαυτό μου να βρίσκεται σε κάποιο πολυσύχναστο δρόμο σε μεγάλη άγνωστη πόλη... που δεν μπορούσα να προσδιορίσω ακόμα το όνομα της...

Έβλεπα αιφνιδιασμένος και έκπληκτος ένα κυριολεκτικά απίστευτο γεγονός....
Έβλεπα να περνούν από δίπλα μου άνθρωποι που κουβαλούσαν τον Δαίμονα τους !! - Και απ' όσα καταλάβαινα - μια και ανεξήγητα μπορούσα να διαβάσω τη σκέψη τους !... Αυτό που ένιωθαν και αισθανόταν και αυτό που πήγαζε από μέσα τους, ήταν μια μεγάλη οργή και ένα βαθύ μίσος !....

Απροσδιόριστο μίσος.. Άρνηση και φθόνο για κάθε τι που συναντούσαν και έβλεπαν !... Μια αναγούλα προς έμετο, φαινόταν να διαγράφεται στα χαρακτηριστικά του προσώπου τους... που προερχόταν από μια εσωτερική -άρρωστη κακία... μια κακία που πήγαζε βαθιά από μέσα τους, μια κακία ανείπωτη σε βάθος και σε πλάτος συνοδευόμενη από ένα ανεξήγητο πόνο στο στέρνο.....

Δαιμονικά - κυριαρχικά στοιχεία, ανεξίτηλα και βαθιά μέσα τους, κυβερνούσαν το είναι τους και την ψυχή τους.....

Ένιωθα οργή, πόνο, και ντροπή.... για το "μεγαλείο" του "άρχοντα", που έπραττε και καταδεχόταν, -
εφ' όσον έλεγε πως ήταν ...θεός, -
να συμπεριφέρεται και να μεταχειρίζεται τα δημιουργήματα του με τόσο αισχρό, ποταπό, άδικο και βασανιστικό τρόπο για δικό του καθαρά όφελος.....

Ντροπή.... μεγάλη ντροπή.... μεγάλη λύπη και οργή.....για την εγκληματική "μεταχείριση" των Αθώων Εγκλωβισμένων Ψυχών.....

Συντάχθηκε απο τον/την Nikos Stylianou
Πέμπτη, 30 Δεκέμβριος 2021 00:26

Τώρα καταλάβαινα το γιατί και πόσο οργιζόταν και λυπόταν ο Ίδιος Ο Ουριήλ και το έδειχνε αυτό, συντετριμμένος σε πολλά στάδια της πορείας μας....

Και πόσα προσπαθούσε να μου πει και να μου εξηγήσει και ας μην καταλάβαινα αρκετά τότε....

από αυτά τα αδιανόητα για μένα πράγματα ...

Πόσα μου είχε αποκαλύψει και είχαν χαραχθεί στο μυαλό μου, για τον Ιαλδαβαώθ και την παράνομη και καταδικαστέα από Τον Πατέρα Θεό δημιουργία του και την αρπαγή/απαγωγή του Ουράνιου Ανθρώπου και φυλάκιση του στο υλικό σώμα που δημιούργησε με τους δαίμονες αγγέλους του.....

Εωσφόρος... Ο αυτόκλητος θεός... "ποιητής ουρανού και γης, ορατών και αοράτων"... Ο σαλτιμπάγκος αλαζόνας με τα ανθρωποκτόνα και εγκληματικά πηγαία ένστικτα, που διέπραξε το μεγαλύτερο και στυγερότερο συμπαντικό έγκλημα με το... "Ποιήσωμεν τον άνθρωπο καθ' ημετέραν εικόνα και καθ' ομοίωση.... [Γένεση 1-26..]" που εκτέλεσε, χωρίς καμία άδεια ή έγκριση και ενάντια σε κάθε καθολικό, Συμπαντικό, Ιερό Θείο νόμο και ηθική τάξη.

Μα - το πλέον σημαντικό - κυρίως

ενάντια στη θέληση του Πατέρα Θεού.. Του Ενός και Μοναδικού απ' αρχής των Αιώνων και εις τους αιώνας των αιώνων...

ΤΗΝ παράνομη έτσι κατάληξη αυτής της ιερόσυλης πράξης, που είχε ως αποτέλεσμα την εγκληματική, δόλια υποδούλωση και φυλάκιση της απαχθείσας Ουράνιας Ψυχής, στο υλικό ανθρώπινο σώμα που "κατασκεύασε" με τους "επαίοντες" αλαζόνες Δαίμονες του....

Άλλωστε το μαρτυρά και το επιβεβαιώνει ο ίδιος ο αλαζόνας/Σατανάς μιλώντας σε Β πληθυντικό πρόσωπο !!!..

.> που θα έλεγε βέβαια σε Α ενικό πρόσωπο

ΑΝ ΗΤΑΝ

πραγματικός και.... μοναδικός Θεός !!!..... όπως κόμπαζε και αυτοαποκαλείτο !... ΚΑΙ Αυτοαποκαλείται ΕΩΣ ΤΩΡΑ

Μία στην πραγματικότητα τραγική και υποδεέστερη θεότητα.

Και θα ήταν φυσικά, ανάξιος πλεονασμός και αχρείαστη υπερβολή να ασχοληθεί περισσότερο μαζί του, εκτός από τον εκτοπισμό του και την αιώνια απαξία και καταδίκη του, Ο Ίδιος Ο Πατέρας ΘΕΟΣ.....

Συντάχθηκε απο τον/την Nikos Stylianos
Πέμπτη, 30 Δεκέμβριος 2021 00:26

Εωσφόρος/Ιαλδαβαώθ/Σατανάς/αυτόκλητος θεός. Ο άθλιος άρχοντας της χειραγώγησης των μαζών. Δημιουργώντας έναν ιστό από ψέματα, σύγχυση, φήμες, απάτες, μισές αλήθειες σκοταδιστικά επεξεργασμένες ως προς το δόλιο συμφέρον του και δηλητηριασμένες και αυτές σε υπερθετικό βαθμό με ψέμα, μίσος και εμονική κακία προς τον άνθρωπο υποχείριό του, θεωρώντας τον "αποκλειστική ιδιοκτησία και κτήμα του."....

Φοβούμενος όμως πάντα και τρέμοντας για την εμφάνιση κάποιου αστάθμητου παράγοντα ή σε κάποιον τυχόν απροσδιόριστο λάθος και παραπάτημα, που θα οδηγούσε στην Αποκάλυψη/Ανακάλυψη από τον υλικό άνθρωπο της Πραγματικής και κρυμμένης επιμελώς εις τους αιώνες από τον ίδιο και τους δαίμονες επιτελείς του, πραγματικής ΑΛΗΘΕΙΑΣ

, που θα είχε ως αποτέλεσμα την Απόδραση/Διαφυγή και Απελευθέρωση του "Υλικού ανθρώπου/δούλου και δέσμιου" του Τέρατος, και την Επανένωση/Επιστροφή του με τον Ουράνιο Άνθρωπο, όπως και στην πραγματικότητα ήταν και ανήκει και είναι μέλος και ο ίδιος ο άνθρωπος. Ακριβώς εκεί που ευρίσκετο Πριν την Παράνομη Ομηρία του και την Επιβολή της Αμνησίας και της Λήθης.....

Γνωρίζει πολύ καλά ο Σατανάς/Εωσφόρος πως κάτι τέτοιο θα σήμαινε αυτόματα τον δικό του τραγικό και ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΟ ΑΙΩΝΙΟ ΘΑΝΑΤΟ..... Όπως ΑΚΡΙΒΩΣ είναι και ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ με τη ίδια ποινή από Τον Πατέρα Και Μοναδικό ΘΕΟ

Δημιουργεί λοιπόν - ο πονηρός αυτόκλητος - ένα χαοτικό περιβάλλον παραπληροφόρησης, ούτως ώστε ακόμα και ο καλύτερος, να μην μπορεί πλέον να πει με βεβαιότητα τι είναι πραγματικό και τι δεν είναι. Και ο μοναδικός σκοπός και στόχος του, ήταν και είναι ο Άνθρωπος / Δημιούργημα του, να βρίσκεται συνεχώς και αδιαλείπτως σε αυτή την κατάσταση σύγχυσης, ώστε πάντα να είναι Απόλυτα Διαχειρίσιμος.....

Άλλωστε αυτός ο τρόπος εξαπάτησης και σύγχυσης εφαρμόζεται από τον αυτόκλητο θεό/τέρατα και τους επιτελείς του σε όλον τον πλανήτη, από της παράνομης και "άστοχης" "

Συντάχθηκε απο τον/την Nikos Stylianos
Πέμπτη, 30 Δεκέμβριος 2021 00:26

κατασκευής" του υλικού ανθρώπου και εντείνεται και κορυφώνεται συνεχώς και διηλεκώς, όσο περισσότερο αισθάνεται το τέρας και καταλαβαίνει, ότι αποκαλύπτεται σιγά αλλά σταθερά η αλήθεια ως προς την καταγωγή, την προέλευση και το Ποιόν του....

Το τέρας βρυχάται και θα συνεχίσει να βρυχάται όλο και περισσότερο, όλο και πιο έντονα και βίαια, απροκάλυπτα και καταστροφικά, όσο καταλαβαίνει πως οδηγείται προς το Τέλος Του....
ΤΟ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ !.....

Τί τον (ή τους..)εξυπηρετεί λοιπόν προς φόβο/τρόμο/ δέος και τρομοκράτηση του ανθρώπου, την κατάλληλη στιγμή που αυτοί νομίζουν, για καταστολή κάθε σκέψης/ενέργειας ή αντίστασης ενάντια στην θέληση τους ?

Άλλωστε για τον ίδιο σκοπό και για την ίδια εξυπηρέτηση - και με επιπλέον πονηρή στόχευση - είναι κατασκευασμένος και ο Πρόχειρος πλανήτης του, που είναι και αυτός έτσι κατασκευασμένος χωρίς προδιαγραφές και εγγυήσεις από τον πονηρό αλαζόνα και τους δαίμονες του, ώστε να είναι απόλυτα και εύκολα διαχειρίσιμος ανά πάσα στιγμή και ώρα το χρειαστούν !.....

Και ναι !..

Τότε η ίδια οργή που διακατέχει το τέρας διακατέχει και τον πλανήτη που είναι συνδεδεμένος μαζί του, ως ένα από τα κύρια και αναπόσπαστα μέρη της παράνομης δημιουργίας του....

Και ιδού !..

Σεισμοί - κατακλυσμοί - πλημύρες - τσουνάμι -πυρκαγιές - καύσωνες - επιδημίες -πανδημίες - τυφώνες, μερικά από τα άμεσα καταστροφικά και θανάσιμα "εργαλεία" του εκπεσόντα τέρατος, αλλά και παν-πλανητική εργαλειοποίηση και σφαγή σε πολλαπλά μακάβρια και θανατηφόρα εγκλήματα και του εμπλεκόμενου, υποχείριου προς αυτόν και δέσμιου Υλικού ανθρώπου σε επαφή και προγραμματισμένη "αντιπαράθεση" με τους ενσαρκωμένους δαίμονες, που πλέον έχουν καταντήσει να είναι σχεδόν καθημερινά παγκόσμια γεγονότα και

Συντάχθηκε απο τον/την Nikos Stylianou
Πέμπτη, 30 Δεκέμβριος 2021 00:26

συμβάντα και κατακλύζουν όλες τις Ηπείρους και κάθε "γωνιά" και σημείο του πλανήτη ...

Προς φόβο και υπακοή !!

Καταστολή και αλλαγή σκέψης - αισθημάτων - ιδεών και επιδιώξεων, αλλά και πράξεων...

Τα λόγια του σαφή, δόλια και άνανδρα. Όπως ακριβώς αρμόζουν και ταιριάζουν σε μια τέτοια υποδεέστερη θεότητα !... Χωρίς καμιά απολύτως προσωπικότητα !....

{ Άνθρωπε.... αν θες να "υπάρχεις" στον πλαστό matrix κόσμο που σε "τοποθέτησα" να πορευτείς, απαιτώ πλήρη υπακοή.... αλλιώς σε περιμένει η "Απόσυρση" /" θάνατος" για την... "διόρθωση" την απαραίτητη "επισκευή" και τον "επαναπρογραμματισμό" σου.... για μια καλλίτερη επαναφορά σου και "πορεία" σου στον πλανήτη μου, σύμφωνα με την δικιά μου θέληση και συμφέρον..... Και έχω με τους αγαπημένους επιτελείς μου - δαίμονες, πολλά ακόμα να σου δώσω για να σε κρατώ πάντα στο δικό μου δρόμο..... Τα ξέρεις, αλλά στα υπενθυμίζω για να μην με υποτιμάς ποτέ....}

*Πόνος σωματικός !
Πόνος ψυχικός !
Αρρώστια σωματική !
Αρρώστια ψυχική !
Αδικία !
Θλίψη!
Πείνα !
Οργή !
Μίσος !
Απάτη !
Σύγχυση !
Δολιοφθορά !
Εγκατάλειψη !
Κακία !
Βασανισμός !
Δολοφονία !
Βιασμός !
Έγκλημα !*

Συντάχθηκε απο τον/την Nikos Stylianos
Πέμπτη, 30 Δεκέμβριος 2021 00:26

Πόλεμος !
Επιδημία !
Πανδημία !
Σαδισμός
Φθόνος !
Ζήλεια !
Εγωισμός !
Παραπληροφόρηση !
Ψεύδος και παραπλάνηση !
Φθορά !
Αμνησία !
Γήρανση !

Θάνατος !...

**Αυτός είναι " Ο Άρχων του κόσμου τούτου, σύμφωνα με τα λόγια του Ιησού
Χριστού !...Τα Απόκρυφα Ευαγγέλια, Και τη Αποκάλυψη Του Ιωάννη
.." (Όπως
και σε προηγούμενες ενότητες και παραγράφους έχω γράψει και αναλύσει με στοιχεία της
Βίβλου και των Λόγων και πράξεων του Ιησού Χριστού.)**

Συνεχίζεται....