

----- Γνωρίζω ότι έχεις πολλές ερωτήσεις και απορίες.... Έμαθες όμως μόνος σου και ξέρεις πλέον τις απαντήσεις από τις περισσότερες !.... Γιατί εσύ ο ίδιος "διέβεις", "έζησες" και "επιβίωσες" από την τέλεια παγίδα του - όπως πιστεύει ο αυτόκλητος θεός - παγίδα που έχει στήσει στον αιχμάλωτο του και υπόδουλο άνθρωπο, για να τον επαναφέρει μετά θάνατο και πάλι στη "δημιουργία" του... και εκ νέου στα δεσμά του Θανάτου, της καταστροφής, του απέραντου σφαγείου και του χάους... με την πραγμάτωση της μετενσάρκωσης και με σκοπό να τον "εκμεταλλευτεί" για δικό του όφελος εκ νέου και Διηνεκώς !....

----- Εάν υπέκυπτες σε κάποια από τις "περιπτώσεις παραπλάνησης και εξαπάτησης σου", από τα ψεύτικα ολογράμματα που "προγραμματισμένα" συνάντησες, είτε του ["φίλου"] ή του ["πατέρα"] ή της ["μητέρας"] σου, πίστευες και δεχόσουν να "τους ακολουθήσεις", τώρα θα ήσουν Πάλι πίσω στη γη... μια ακόμη επαναλαμβανόμενα αιχμάλωτη ψυχή και ένα ακόμη γρανάζι στη μηχανή εκμετάλλευσης του τρισάθλιου τέρατος !..... που αυτοαποκαλείται δήθεν ..θεός σου !..... προς τέρψιν του δικού του και της φατρίας του, οφέλους και συμφέροντος !.....

Άρχισαν πλέον με τον καλύτερο τρόπο να εξηγούνται τα λόγια Του Χριστού που για πολλά χρόνια ήταν ένας άλυτος γρίφος...

"..Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, γιατί όποιος θέλει σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Όποιος όμως χάνει τη ζωή του για χάρη Μου, αυτός θα τη σώσει..."
" ..Αν κάποιος έρχεται κοντά Μου και δεν απαρνιέται τον πατέρα του και την μητέρα του, την γυναίκα του και τα παιδιά του, τους αδελφούς και τις αδελφές του, ακόμα και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής Μου...Και Δεν μπορεί να έλθει κοντά μου στην Βασιλεία των Ουρανών...."

" [ΙΩΑΝΝΗ ΚΕΦ. ΙΒ παρ.25] -... Όστις αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν, και

όστις μισεί την ψυχήν αυτού εν τω κόσμω τούτω, εις ζωήν αιώνιον θέλει φυλάξη αυτήν "....

Ήρθε η στιγμή να εξηγηθεί μια ακόμη μεγάλη και υπαρξιακή απορία πολλών χρόνων.... Πως είναι δυνατόν, Ο ίδιος Ο Χριστός Ο Θεός της Αγάπης και της καλοσύνης να έχει πει αυτά τα λόγια απάρνησης των πλέον αγαπημένων σου ανθρώπων που κάποιος αμύητος θα τα θεωρούσε αντίθετα και ακατανόητα με βάση πάντα την διδασκαλία Του, όπως και εγώ άλλωστε έως τώρα δεν μπορούσα να κατανοήσω !....

...αλλά και η συνέχεια των λόγων του Ουριήλ ήταν το ίδιο συγκλονιστική και αποκαλυπτική...

----- Γιατί και οι γονείς, τα αδέρφια ή και τα παιδιά σου όπως και εσύ ο ίδιος φέρουν όλοι τους τα "δεσμά" και τη "σφραγίδα" της παράνομης δημιουργίας του υλικού σώματος/φυλακή από τον Εωσφόρο/λαλδαβαώθ, που κλέβοντας κώδικες Δημιουργίας από τον Πατέρα Θεό προχώρησε στην παράνομη αιχμαλωσία και τον παράνομο εγκλεισμό της ουράνιας ψυχής του Ανθρώπου στο Υλικό σώμα που δημιούργησε. Ενώ δια της αμνησίας και της άγνοιας, που του επέβαλε δεν γνωρίζει, ότι άθελά του ζει για να τροφοδοτεί με την "πλούσια" παραγόμενη εν ζωή "ενέργεια" του, την "Υπαρξη" και την "ευημερία" του Θηρίου και των φατριών/ακολούθων που το περιβάλλουν.... θεωρώντας ο Εωσφόρος/λαλδαβαώθ, ότι ο άνθρωπος είναι "κτήμα" του και αποκλειστικά δικό του Υλικό "δημιούργημα" που του ανήκει... και το ελέγχει πλήρως... σε ένα αέναο κύκλο Υλικών μετενσαρκώσεων και αιχμαλωσίας !.....

----- Ο δρόμος της ψυχής προς την απελευθέρωση της και την τελική ένωση με το Θείο, είναι δύσκολος δρόμος... Όμως δεν είναι αδύνατος !.....

Συντάχθηκε απο τον/την Nikos Stylianos
Τετάρτη, 26 Αύγουστος 2020 14:59

----- Ο άνθρωπος περιβάλλεται από επτά ενεργειακά και πνευματικά σώματα... όμως δεν είναι όλα ενεργά σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά Δεν είναι της παρούσης αυτό...

----- Αυτό που θα πρέπει ίσως να γνωρίζεις, είναι ότι το σώμα που είναι πιο σημαντικό για να αναζητήσουμε τον δρόμο προς τη λύτρωση της ψυχής, είναι το αιθερικό σώμα και είναι το αμέσως αραιότερο ενεργειακό σώμα μετά το φυσικό/υλικό και πιο πυκνό... Το σώμα αυτό που περιβάλλεται η ψυχή αμέσως μετά τον θάνατο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να χειριστεί η ψυχή για να κινηθεί ανάλογα στους μεταθανάτιους χώρους.... Σε αυτούς τους χώρους μπορεί να βρει "Το Κλειδί Διαφυγής" !.... Και το κλειδί αυτό είναι....[Το

Ε

κεί

Κ

αι

Τ

ότε] !....

----- Αλλά μέχρι να στο εξηγήσω αυτό και για να μην έχεις καμιά αναπάντητη ερώτηση και απορία, πρέπει πρώτα να μάθεις ότι το αιθερικό σώμα -το αμέσως επόμενο μετά το φυσικό θάνατο του υλικού- είναι πανομοιότυπο και "πατρών" του πρώτου... αλλά είναι καθαρά ενεργειακό και αρκετά αραιότερο σε πυκνότητα του υλικού/φυσικού σώματος.... Παραμένει μετά τον θάνατο τόσες μέρες όσες διατηρείται σε κάποια στοιχειώδη συνοχή το φυσικό. Όσο φθείρεται με το χρόνο το φυσικό το ίδιο διαλύεται και το αιθερικό "πατρών". Έτσι μέσα σε 40 μέρες μετά τον θάνατο θα διαλυθεί εντελώς και θα χαθεί και ο αιθερικός εγκέφαλος που διαθέτει !.... Και πλέον η ψυχή θα μείνει με το αμέσως επόμενο και πιο λεπτοφυές ενεργειακό σώμα... Το αστρικό. Το οποίο όμως δεν έχει τις δυνατότητες του προηγούμενου αιθερικού..... γιατί το αστρικό είναι σώμα των συναισθημάτων στα οποία δεν υπάρχει η λογική και παραμένει άνοο, όπως και στην υλική ζωή, το ίδιο ισχύει και στην μεταθανάτια πορεία της ψυχής !...

----- Έχει λοιπόν η ψυχή μετά τον θάνατο 40 μέρες για να ψάξει και να βρει την οδό διαφυγής και της λύτρωσης... Σε αυτό το διάστημα έχει την δυνατότητα να κινηθεί στον χώρο και στον χρόνο τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον.... και αν δεν σπαταλήσει τον πολύτιμο και σύντομο αυτό χρόνο παρασυρόμενη από τις πλάνες και τις εξαπατήσεις/παγίδες που έχει σε κάθε ψυχή στήσει ο τρισάθλιος αυτόκλητος θεός.... και δεν αντισταθεί και τις αγνοήσει, όπως και εσύ έπραξες, μπο
ρεί να το θελήσει και να βρεθεί ...

Ε

κεί

Κ

αι

Τ

ότε... στον χρόνο δηλαδή και στο σημείο όπου Ο Κύριος ημών Χριστός ευρίσκετο ακόμη επάνω στον Σταυρό του Μαρτυρίου και χιλιάδες ψυχές περίμεναν με αγωνία και πίστη την Στιγμή για να μεταβούν Μαζί Του στον Αληθινό Κόσμο και στην

Βασιλεία των Ουρανών !...

----- Αυτός είναι και ο πλέον βατός τρόπος για μια ψυχή να βρει την λύτρωση.... Χρειάζεται όμως μεγάλη και σταθερή Πίστη !... Υπάρχει και η οδός που εσύ ακολούθησες..... όμως σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ πιο δύσκολο, και σχεδόν Αδύνατον να φθάσει η ψυχή από μόνη της και χωρίς "έξωθεν" βοήθειας... στην Πύλη Διαφυγής από το matrix του Εωσφόρου/Ιαλδαβάωθ, και να "διαπεράσει" το ισχυρό φλεγόμενο συνεχές ενεργειακό πεδίο, που έχει αποκλείσει κάθε ενέργεια τρόπο και πιθανότητα διαφυγής και μετάβασης στον Αληθινό Κόσμο και την αιώνια Ζωή των Αθανάτων !.....

Συνεχίζεται.....